

## HANDELAAR IN DE KIJKER Het Routehuis

Stationsstraat 113, 2235 Westmeerbeek  
016 41 45 04

[www.het-routehuis.be](http://www.het-routehuis.be)  
[het.routehuis@gmail.com](mailto:het.routehuis@gmail.com)

**Y**vvy staat elke dag (behalve op vrijdag) met een glimlach klaar om haar klanten te ontvangen in het Routehuis.

**ONTBIJT- EN EETCAFÉ** - 'Ik noem het heel bewust een ontbijt- en eetcafé omdat mensen hier terecht kunnen voor een lekker ontbijt, om te lunchen, maar ook om gewoon iets te komen drinken. In een brasserie denken mensen al snel dat ze verplicht zijn iets te eten. Dat is hier zeker niet het geval.'

'Ontbijt bieden we altijd aan. Normaal serveren we aan tafel, maar één keer per maand – meestal heb je wel één speciale dag per maand, zoals Moederdag, valentijn ... – serveren we in buffetvorm. Ons ontbijt omvat alles wat bij een ontbijt hoort, maar we kiezen er ook bewust voor om het niet té speciaal te maken qua gerechten. Sommige mensen houden daar niet van. Wel speciaal bij ons ontbijt is het wolvenbrood, dat ontwikkeld is door mijn nonkel. Mensen kunnen hier ook de bloem kopen om het brood thuis te bakken, maar we zijn ook nog op zoek naar een bakker in de buurt die het zou willen bakken en verkopen.'

Naast het ontbijt kan je hier ook gewoon komen eten. 's Avonds zijn we wel niet open, waardoor het beperkt blijft tot een lunch of een namiddaghap. Ook hier kiezen we voor de gekende gerechten zoals croques, broodjes, stoofvlees, videe ... De meeste zaken maak ik allemaal vers. Dat vind ik heel belangrijk. Een microgolf wordt hier niet gebruikt. Mensen hebben hier een ruime keuze aan gerechten en zijn ook vrij om te kiezen. Alleen als er echt een héél grote groep binnenkomt, beperk ik het aantal gerechten waaruit ze mogen kiezen.

'We hebben ook een minitheewinkelje. Ik bied zestien soorten verse thee aan en die kunnen hier ook gekocht worden. Ik heb ze allemaal zelf geselecteerd. Meer dan honderd soorten thee heb ik geproefd, maar ik ben blij met de selectie die we gemaakt hebben.'

**TUINERRAS** - 'Mijn tuin en het tuinerras zijn toch wel het parapluje van de zaak. Ik hou ook van de zomer wanneer mensen kunnen komen genieten van een lekker drankje in de zon. Onze drankkaart is enorm uitgebreid met heel wat cocktails en zelfgemaakte drankjes. Die zijn altijd enorm populair. Zo maak ik mijn chai Latte ook helemaal zelf. Normaal is dat met een poedertje, maar ik maak hem met verschillende theemengsels. We hebben twee soorten: eentje met gember, maar omdat niet iedereen fan is van gember hebben we nu ook een chai latte met peperkoek. Dat was even zoeken om tot de juiste combinatie te komen, maar het is ons gelukt. In de zomer hebben wij ook heel wat wandelaars en fietsers die hier stoppen, omdat ik natuurlijk ook langs de fietsroute (F106) zit. Daar ben ik met trots ambassadrice van. De fietsroute is natuurlijk ook reden waarom wij oplaadpunten voor fietsers hebben laten installeren. Op onze website vind je ook enkele zelf uitgestippelde wandel- en fietsroutes.'

'Vorige zomer heb ik een tuinconcert met Jelle Cleymans georganiseerd, wat een enorm succes was. Dat willen we dit jaar herhalen, al kiezen we nu wel voor stand-up comedians. Graag zou ik drie weken na elkaar een avond organiseren, maar eentje staat er vast. Op 16 augustus ontvangen wij Steven



Goegebeur. Ik hou ervan om dingen te organiseren en wat leven in de brouwerij te brengen.'

**B&B** - 'Sinds kort is ook onze B&B open. Oorspronkelijk was het idee om die bij de start van het Routehuis mee te openen, maar ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Nu heb ik de kans gehad om alles tot in de puntjes voor te bereiden en de gezellige warme sfeer van het gelijkvloers door te trekken naar de kamers.'

'Ik verhuur twee tweepersoonskamers en één driepersoonskamer. Ik heb wel maar één badkamer. Aangezien ik niet van een gedeelde badkamer hou, kies ik ervoor om altijd maar aan één gezelschap te verhuren. We kunnen dus gaan van één tot zeven gasten en dat kan een gezin, familie, vrienden ... zijn. Twee koppels die niets met elkaar te maken hebben, zullen hier niet gelijktijdig een kamer kunnen huren. Standaard zit er in het pakket een welkomstdrankje, gratis parking – wat ik er zeer duidelijk bij vermeld omdat heel veel mensen niet weten dat ik een parking heb voor tien wagens – ontbijt met bubbels en een overnachting. Ik heb gedacht om arrangementen aan te bieden, maar dat ga ik niet doen. Als mensen alsnog 's middags of in de namiddag iets willen eten, dan zijn ze hier meer dan welkom.'